

## Spånor från min verkstad

**Sammandrag:** En utredning av släktsambandet mellan Sara Nilsson och hennes skyldeman Anders Haraldsson i Gärdveda socken.

**Författare:** Stig Östenson

**Redaktör:** Michael Lundholm

**Epost:** lundholms@bredband.net

**SGS dokumentnummer:** SGS1B6-A

**SGS publikation och nr:** Småskrifter 2007:1

**ISSN:** 1653-1329

**SGS utgivningsdatum:** 2007-07-16

**Nyckelord:** Småland, Kalmar län, Aspelands härad, Gärdveda, Järeda, Karlstorp, Mållilla, Mörlunda, Tvetta, Virserum, Fastebrevsvolymen, 1600-tal, 1700-tal, allmoge.

© Svenska Genealogiska Samfundet, Vadstena, 2007. Delar av artikeln får citeras eller kopieras om källan anges.

**Källangivelse:** Stig Östenson, *Spånor från min verkstad*, Småskrifter 2007:1, SGS Nätpublikationer, Svenska Genealogiska Samfundet, Vadstena, SGS1B6-A, <http://www.sgsf.org>

## Spånor från min verkstad

Stig Östenson

En stor del av arbetsmaterialet i det jag kallar min "verkstad" är avskrifter ur handlingar om invånarna i Aspelands härad i Kalmar läns norra del, som gränsar både till Jönköpings och Kronobergs län. En notis i häradets dombok skärskådas i det följande.

På vintertinget 1774 i Aspelands härad förordnades förmyndare för en ogift hemmadotter, Annika Nilsson, på begäran av hennes mor Sara Larsdotter Locke i Västra Årena i Gårdveda sn, en ålderstigen änka som 1706 blivit gift med Annika Nilssons far Nils Håkansson Rudman, vilken 1744 efterträtts i gårdsbruket av en svärson. Med hänvisning till att ingen i Annika Nilssons fädernesläkt bodde "här i orten", tillsattes hennes "skyldeman på fädernet" Anders Haraldsson i Ernaskögle (Gårdveda sn) som förmyndare.

Inför denna uppgift ställde jag mig frågan, om det gick att klarlägga, hur släktskapen mellan förmyndaren och hans myndling såg ut. Detta visade sig möjligt utifrån avskrifter ur kyrkböckerna i några av häradets sju socknar och excerpter ur andra källor:

1. Aspelands härads renoverade dombok (GHA), systematiskt genomgången 1614-87, något mindre systematiskt 1688-1710, och efter 1710 med inriktning endast på vissa hemman,
2. förteckningen 1689 över Aspelands härads skattehemman i Fastebrevsvolymen och i de till denna förteckning fogade samtida avskrifterna av hemmanens fastebrev,<sup>1</sup>
3. 1600-talets kyrkoräkenskaper från häradet (VaLA), av vilka Virserums och Järedas kyrkoräkenskaper gått igenom systematiskt,
4. häradets skatte- och mantalslängder 1618-1690-talet (KA) samt
5. bevarade skattelängder för Aspelands härad 1533-1618 (KA).

---

<sup>1</sup> VaLa, Länstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv, GV11a:23 Rannsakingar rörande skattehemman 1689-90. Denna volym kallas ofta *Fastebrevsvolymen*. Se Sandberg (1956), särskilt sid 328ff. Volymen är digitalfotograferad av [ArkivDigital](#).



Tabell 1 Anders Haraldssons härstamning.

På grundval av från dessa källor hämtade uppgifter kunde en släkttavla uppställas över *Anders Haraldssons härstamning på sin farfars, morfars och mormors sida* (Tabell 1 ovan).

Som framgår av släkttavlan, finns det inget som tyder på att Anders Haraldssons farfars, morfars eller mormors föräldrar var besläktade med Annika Nilsdotters far Nils Håkansson *Rudman* som 1700-1721 var ryttare för rusthållet *Ruda* i Mörlunda socken. Släktskapen torde ha gått över hans farmor *Kerstin Andersdotter*.

Om Anders Haraldssons farmor Kerstin Andersdotter från Lilla Sinnerstad (Tveta sn) och hennes förfäder handlar en notis i protokollet från sommaringet 1700, då hon sedan 2 1/2 år var gift med Anders Haraldssons farfar Anders Hemmingsson. Denne kärade då mot hovsmeden Nils Persson (född cirka 1622, levde 1708) i Åkerö (Mörlunda sn), angående sin hustru Kerstin Andersdotters farsarv, efter Anders Yggesson. Nils Persson å sin sida berättade på samma ting, dels, att då han – tydligen något av åren 1657-59 - gifte sig med *Ingeborg Jönsdotter* (ca 1621-1704)<sup>2</sup>, änka efter Anders Yggessons far Ygge Jöransson (bel. 1641-56 +)<sup>3</sup>, hade den sistnämndes far Jöran i Långgruda<sup>4</sup> "själv delat efter sin son Ygge för mer än 40 år sedan", och att Anders Yggesson fick ut sitt arv, "då han [dvs Anders Yggesson] blev gift för mer än 20 år sedan, och han har nu varit död i nära 19 år".

"Hustru Ingeborg i Åkerö, gammal kvinna vid 80 år" kallade 1700 (ST) Anders Yggesson "min son". Hennes man Nils Persson och sondottern Kerstin Andersdotters man Anders Hemmingsson förliktes 1705 (VT) om arvet efter henne. Anders Yggesson hade enligt vigselboken gift sig den 14 november 1675 med Karin Persdotter i Bäckebyoch eftersom han år 1700 hade varit död i nära 19 år och dödboken, där hans namn inte är infört, uppvisar en lucka 4/9 1682 - 11/5 1695, dog han säkert i slutet av 1682. Hans unga änka Karin

---

<sup>2</sup> Nils Persson härstammade från Marhult i Tveta socken och bodde under större delen av sitt liv i Lilla Sinnerstad, där han var gift, men på sin ålderdom i Åkerö. Han var bror till länsmannen Lars Persson i Marhult och till Olof Persson, vars hustru Ingrid Nilsdotter var syster till den adlade Elias von Hagendorn (behandlad i Östenson (2007a)). Nils Perssons hustru Ingeborg Jönsdotter var dotter till löjtnanten Jöns i Lilla Sinnerstad (bel. 1612-52), som enligt Rudelius (1952, nr 73), levde ännu 1659, och hans hustru Kerstin (bel. 1616 och 1650). Svåger till löjtnant Jöns var Per Jonsson Krubbe (bel. 1607-49) i Tveta.

<sup>3</sup> Ygge Jöransson var enligt Krigsarkivets handlingar ryttare för Långgruda (Virserums sn) 1641-47 och för Sinnerstad 1648-56 och stupade i Polen 20/5 1656.

<sup>4</sup> Han hette Jöran Andersson och är belagd i Långgruda 1618-61f. Gården tillhörde hans hustru Karin Yggessdotters (d. 1662) släkt redan då kronans äldsta jordebok för häradet upprättades 1533 (se Släkttavla 5 i Östenson (2007b, sid 20)).

Persdotter hade då en dotter Kerstin, som var i femårsåldern och med all sannolikhet också en treårig son, Jöran Andersson.<sup>5</sup>

Anders Haraldssons far hette Harald. I hans farfars släkt finns ingen Harald, ej heller i hans farmor Kerstin Andersdotters släkt. Om farmoderns mor Karin Persdotter är det känt, att hon före giftermålet bodde i Bäckeby, och att hennes från Lilla Sinnerstad bördige man Anders Yggesson tre år efter giftermålet vistades i Stora Bäckeby.<sup>6</sup> I Bäckeby bodde också Per Håkansson (bel. 1644-56), som i sitt 1646 ingångna äktenskap med Karin Olofsdotter (d. 1703/1704) från Gårdveda skattebol hade en son Håkan Persson, som föddes 1647, och som 1704 (HT) kallade Karin Olofsdotter för sin mor. Per Håkansson och Karin Olofsdotter måste också ha haft en dotter, ty på vintertinget 1703 kärade Karin Olofsdotters bror Karl Olofsson och hennes svärson Nils Haraldsson i Stora Bäckeby på svärmoderns vägnar angående arv efter de båda syskonens halvbror Erik Olofsson i Gårdveda skattebol. Karin Olofsdotters dotter var troligen född 25/3 1652 - 24/8 1656, då dopanteckningar saknas i kyrkboken.

Håkan Persson var gift med en dotter till sin mors halvsyster Elin Olofsdotter från Gårdveda skattebol och hennes man löjtnanten Nils Olofsson i Fagerbäck.<sup>7</sup> Han är med all sannolikhet den Håkan, som bodde i Gårdveda 1681, då hans son Nils föddes (döpt den 5/7), den ende Nils Håkansson, som föddes i Gårdveda socken 9/9 1677-18/2 1683, då dopboken är noggrant fördd (den 19/2 1683 upphör alla anteckningar om födslar och dop för de följande 13 åren). Sonen är därför utan tvivel identisk med ryttaren för rusthållet Ruda 1700-1721 Nils Håkansson Rudman, som enligt Krigsarkivets handlingar var född i Gårdveda 1679.

Som nämnts hade Håkan Persson en syster, vars make *Nils Haraldsson* 1703 var bosatt i Stora Bäckeby. Karin Persdotter i Stora

---

<sup>5</sup> Jöran Andersson var sedan 1706 gift i Slättemossa (Järeda sn), där han dog den 20/1 1755, 75 år gammal enligt dödboken. Han var alltså född c:a 1679. Hans förnamn var lågfrekvent i häradet, varför jag ser det som sannolikt, att han var Anders Yggessons son och sonson till Jöran Anderssons son Ygge Jöransson från Långgruda, i synnerhet som det enda dopvittnet på fädernet åt Jöran Anderssons barn i Slättemossa 1718 var "Görans syster".

<sup>6</sup> Bäckeby började vid denna tid omtalas som två byar, Stora och Lilla Bäckeby, och ett brev av Anders Yggesson, daterat i Stora Bäckeby i oktober 1678, uppvisades på sommartinget 1680.

<sup>7</sup> Håkan Perssons mor Karin Olofsdotters släktskapsförhållanden är utredda i Östenson (2006). Där berörs dock inte hans kusningifte. Sådana giften var förbjudna, men åtminstone fr.o.m. 1680 beviljades i regel alla dispensansökningar (Almquist (1953, s 17f)).

Bäckeby blev änka 1682 efter sju års äktenskap med Anders Yggesson i Lilla Sinnerstad, vilken på hösten 1678 bevisligen befann sig i Stora Bäckeby, där han då utfärdade ett brev. Hon hade med honom dottern Kerstin Andersdotter, som var högst sex år gammal, då hon blev faderlös, och som i slutet av 1690-talet blev gift med Anders Hemmingsson i Ernaskögle och mor till två söner, *Nils* och *Harald*. Mormor till detta brödrapar, vilkas förnamn inte förekommit vare sig i deras fars ellers mors släkter, var Karin Persdotter från Bäckeby. Vi vet, att den syster till Håkan Persson i Bäckeby — säkerligen far till Nils Håkansson Rudman — som blev Nils Haraldssons hustru, troligen var född de år, 1652-56, då inga födslar och dop antecknades i socknens kyrkbok. Ungefär då torde Karin Persdotter från Bäckeby, som blev gift 1675 och änka 1682, ha varit född. Var hon måhända den nyssnämnda system till Håkan Persson, vilken — i så fall som änka efter Anders Yggesson — gifte sig c:a 1683 med Nils Haraldsson i Stora Bäckeby?

Nils Haraldsson var 1683-97 sventjänare för Ljungby och bosatt där, då det var sommarting 1680, men bodde i Stora Bäckeby, då sommartinget 1684 avhölls, och enligt domboken ännu 1707, då han bevistade det årets sommarting, men i Gårdvedas kyrkbok är han senare samma år belagd som bosatt i Ernaskögle, liksom 1717. Kerstin Andersdotter, som på sommartinget 1707 förde talan för sin man Anders Hemmingsson, som då låg hemma sjuk, nämns som änka på hösttinget 1710 och förde på vintertinget 1715 talan tillsammans med Nils Haraldsson (död i Ernaskögle 1718), vilken på vintertinget 1719 omnämns som avliden med arvingar i Kronobergs län.

*Sammanfattning:* Nils Haraldsson var sedan omkring 1683 gift med änkan efter Anders Yggesson i Lilla Sinnerstad, Håkan Perssons syster Karin Persdotter. Anders Yggessons och Karin Persdotters dotter Kerstin lät ovanligt nog döpa sina båda söner efter denne sin styvfar, som kom in i hennes liv, då hon var i fem-sexårsåldern, och som omkring 25 år senare, då hon var änka och han säkerligen änkeman, flyttade över till henne i Ernaskögle, där han avled. Detta scenario innebär, att Anders Haraldssons farmors mor Karin Persdotter (f.1652/1656, levde 1703) och Annika Nilsdotters farfar Håkan Persson i Bäckeby (f. 1647, levde 1704) var syskon, barn till Per Håkansson och Karin Olofsdotter, som gifte sig 1646. Se Tabell 2 på sidan 7.

Annika Nilsdotters skyldeman på fädernet Anders Haraldsson förordnades till hennes förmyndare i egenskap av hennes farfars systerdotters sonson

(eller med en enklare, lika korrekt men mindre exakt formulering :  
som son till en tremänning [syssling] på hennes farfars sida).



**Tabell 2 Annika Nilssons och Anders Haraldssons  
släktskap**

1700-talets bönder visste inte alltid, vilket år de var födda<sup>8</sup>, men om avlägsna  
fränder var de ofta väl underrättade - det gällde att hålla reda på, var det  
fanns jord att ärva eller börda.

### Noter till Tabell 1

a. Anders Olsson eller Kuse i Ernaskögle var sonson till Per Olsson i Slättemossa (Järeda sn) (bel 1539-75). Med all sannolikhet var Olof i Slättemossa norrgård (bel. 1579) den sistnämndes far.

b. Före trumslagaren Jon Stark redovisas detta hemman i Blackelid (Virserums sn) 1598 under trumslagaren Sven (Haraldsson) Bagge, vilken 1597, 1599 och 1604 (samt i tiondelängd 1591) "är skriven" i Vrånängs (Gårdveda sn). Under denne redovisas också 1602 Ernaskögle, som ursprungligen var ett nybygge på Vrånängs' ägor.

c. Hemming i Präsnäs (Järeda sn) var son eller svårson till trumslagaren Nils Sunesson, som är belagd i Präsnäs 1597-1604. Dennes far och farfar var Sone Eriksson i Fröreda (Järeda sn) (bel. 1566-93) och Erik i Stensryd (Målilla sn) (bel. 1533-72). Hans släkt nätverk behandlas i Östenson (2006).

Hemmings dotter Elin, som torde ha varit syster till den Sune i Präsnäs, som nämns 1624 och 1627, är 1635 och 1637 belagd i kyrkoräkenskaperna som "hustru Elin i Präsnäs", vilket stämmer väl med att hennes son Per Larsson i Präsnäs — vars far Lars hittills är oidentifierad — på sommaringet 1670 uppges vara 35 år

<sup>8</sup> Anders Haraldssons morfar Hemming Persson i Ryds mellangård, som var barnfödd i Präsnäs, visste ej sin ålder, men kunde berätta, att han tjänat som dräng i 9 1/2 år i Klövdala, "varefter han gifte sig hit till 1/4 i Ryd och ständigt här bott" (VT 1757 § 117). Hans granne Lage Månsson i Ryds framby (nämnd även i not 5 ovan) visste dock hans ålder: "Jag är född 1672. Hemming är 1 1/2 år äldre" (ibidem).

gammal. Per Larsson berättade på samma ting, att hans styvfar var Olof Haborsson i Skinnskälla, och denne förekommer mycket riktigt i Alseda sockens mantalslängder, 1640 som ogift dräng åt sin mor Ingeborg Olofsdotter i Skinnskälla men 1644 som frälseandbo i Skinnskälla, gift med Elin Hemmingsdotter (nämnd med farsnamn), och paret flyttade enligt mantalslängden 1645 till Aspelands härad, där de är belagda i Prästnäs fr.o.m. 1646, och där Olof Haborsson avled 1654 (var död enligt den i januari 1655 upprättade mantalslängden).

d. Per Hemmingsson hade fyra söner och fyra döttrar, vilka alla efterlämnade ättlingar (Östenson 1988, sid 12 och 20 (not 18)). Sonen Hemming Persson i Fröreda (Järeda sn) hade i sitt gifte med en dotter till gästgivaren, kyrkvärden och nämndemannen Filip Jonsson i Fröreda (bel. 1599-1665) tre kända söner. Den troligen äldste, *Per Hemmingsson* (levde 1726), belagd i kyrkoräkenskaperna som bosatt i Fröreda 1658, var sventjänare för rusthåll i Ryd 1657-81, gifte sig med en dotter till Lars Östenson i Klövdala — i vilken gård han bodde 1671-72 - , och flyttade ca 1686 till Järnemåla i Lönneberga socken, den andre, *Måns Hemmingsson* (c:a 1640-1724), uppvuxen i Fröreda enligt sonen Lage Månsson (HT 1748) och belagd där 1672, hade gårdsbruk i Hultarp i Virserums socken 1677-97, och flyttade 1697 till Skärslida i Gårdveda socken, där han övertog den hemmansdel, som tillhört hans svärfar Lage Jönsson i Skärslida, medan den yngste, *Filip Hemmingsson* (c:a 1647-1737) efterträdde sin far i Fröreda. Någon dotter till Hemming Persson i Fröreda är ej känd, men det finns starka indicier på att hans tre söner hade en syster, som var uppkallad efter sin mormor, Filip Jonssons hustru i Fröreda, vilken enligt längden för Älvsborgs lösen hette Elsa. Enligt Järedas kyrkoräkenskaper avled en hustru med det i bygden ovanliga namnet Elsa i Prästnäs år 1679, säkerligen Per Larssons i Prästnäs hustru (eller änka — jag har ej påträffat honom efter 1677). Per Larssons hustrus morfar Filip Jonsson i Fröreda (trol. f. c:a 1575), hade ett namn, som ingen av de 7 595 småländska män på 1580-talet bar, vilkas namn är förtecknade i Fredriksson (1974), medan två av de 269 kvinnor från hela Sverige, som ingår i hans material hette Elsa. Enligt Aspelands härads dombok ST 1734 § 59 begärde Jonas Nilsson i Hässlehult (Karlstorps skate), med fullmakt av sin halvsysster Elsa Larsdotter, utsökning av arvet efter hennes farbror *Filip Persson* (enligt en åberopad förteckning av den 2/7 1706) hos hennes förmyndare *Hemming Persson* i Ryd. Enligt denne hade Elsa Larsdotters styvfar Nils Larsson i Häggarp (gift 1700 med hennes mor Maria Persdotter, vilken 1698 blivit änka efter hennes far Lars Persson, som hon ingått äktenskap med 1693) aldrig tillställt honom pengarna. Elsa Larsdotters mor var avliden 1714, då hennes bror Sven Persson i Bondarp på hennes då blott omkring 4 år gamla son Jonas Nilssons vägnar åtalade dennes far Nils Larsson angående en skattefjärding i Häggarp, i vilken Elsa Larsdotter hade ärvt en tredjedel, som hon på hösttinget 1760, 63 år gammal, testamenterade till sin halvbror. Den 1698 avlidne *Lars Persson* hade alltså en senast 1706 avlidne bror *Filip Persson* och en dotter *Elsa Larsdotter*, vars förmyndare *Hemming Persson* i Ryd, enligt ett vittnesmål på vintertinget 1757 någon månad före hans död, var född "i trumpetarbostället Prästnäs", varför han säkerligen var hennes farbror, vilken i likhet med *Lars* och *Filip Perssoner* måste ha haft *Per Larsson i Prästnäs* och *hans hustru Elsa* (Hemmingsdotter) till föräldrar.

e. Länsmannen Östen Månsson i Klövdala var son till Måns Andersson i Klövdala (bel. 1575-99) och dennes hustru Kerstin Östensdotter (levde 1594). Hans andra hustru Maria Håkansdotter (d. 1676), som var Lars Östenssons mor, var dotter till Håkan Gummesson i Skinnskälla (bel. 1562-1600, som hade efterträtt sin far Gumme i Skinnskälla (bel. 1538-68, änkan 1569 ), vars företrädare var Måns i Skinnskälla (bel. 1533-37). Maria Håkansdotters syster Karin var gift med Östen Månssons efterträdare som länsman Bengt Eriksson i Mälilla.

Östen Månssons son gästgivaren Lars Östenson i Klövdala hade två söner och fem döttrar. Sönerna ärvde 2/5 var och döttrarna 1/5, och att en av döttrarna — till namnet okänd — var gift med Karl Jonsson i Ryds mellangård framgår av den uppgörelse som Lars Östenssons arvingar lät inprotokollera på hösttinget 1708, då Klövdala delades i tre delar mellan (1) sonen Östen Larsson och (2) dennes syster Karin Larsdotters man Per Lagesson samt (3) Östen Larssons systerson Lars Nilsson, varvid arvingarna efter Kari Jonsson i Ryd och hans hustru, Samuel Karlsson och hans systems man Hemming Persson i Ryd, sålde sin arvslott, en systemdel på 1/9 i Klövdala, till Per Lagesson i Klövdala.



## Litteraturförteckning

Almquist, J. E., (1953), *Strödda bidrag till civilrättens historia*, Norstedt, Stockholm.

Fredriksson, I., (1974), Svenskt dopnamnskick vid 1500-talets slut, *Anthroponymica Suecana* 7, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, Lund.

Rudelius, F., (1952), *Kalmar regementes personhistoria 1623-1927: biografiska anteckningar om officerare och likställda. D. 1, Officerare 1623-1799 och exspektanter 1723-1753*, eget förlag, Åby.

Sandberg, A., (1956), "Fastebrevsvolymen" i Kalmar läns landskontors arkiv, sid 321-336 i *Archivistica et mediævistica. Ernesto Nygren oblata*, Samlingar och studier utgivna av Svenskt Arkivsamfund 1, Norstedts, Stockholm.

Östenson, S., (1988), Aggatorps storgårds äldsta historia, *Släkt och Hävd 1988: 1*, sid 9-23.

Östenson, S., (2006), Gårdveda sockens sexmän 1664-67, deras släkter och gårdar, sid 107-161 i H. Skogsjö (red), *Släktforskarnas årsbok '06*, Sveriges Släktforskarförbund, Stokholm.

Östenson, S. (2007a), Adel, präster, ryttare och bönder—från småländska bygder fordomsdags, opublicerat manuskript.

Östenson, S., (2007b), Sju bondestudenter Trivallius, en bondedotter Trivallia och tre gårdars historia, *Svensk Genealogisk Tidskrift 2007: 1*, sid 7-35.

## Person- och ortsregister

Anders (Olsson) Kuse. Se Kuse	Elsa Larsdotter, 8 Elsa, hustru, 8
Anders Haraldsson, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Erik i Stensryd, 7
Anders Hemmingsson, 3, 4, 6, 7	Ernaskögle. Se Gårdveda sn Fagerbäck. Se Gårdveda sn
Anders Yggesson, 4, 5, 6, 7	Filip Hemmingsson, 8
Annika Nilsson, 2, 4, 6, 7	Filip Jonsson, 8
Blackelid. Se Virserums sn	Filip Persson, 8
Bondarp. Se Karlstorps sn	Gumme i Skinnskälla, 8
Bäckeby. Se Gårdveda sn	Gårdveda sn, 2, 5, 7, 8, 9
Elin Hemmingsdotter, 3, 8	Bäckeby, 4, 6
Elsa Hemmingsdotter, 3, 8	Ernaskögle, 2, 3, 6, 7 Fagerbäck, 5, 7

- Ljungby, 6  
Skärslida, 8  
Stora Bäckeby, 5, 6, 7  
Vrånganäs, 7  
Västra Årena, 2, 7  
Hemming Persson, 3, 7, 8  
Håkan Gummesson, 8  
Håkan Persson, 5, 6, 7  
Ingeborg Jönsdotter, 4  
Ingeborg Olofsdotter, 8  
Ingrid Nilsson, 4  
Jon Jonsson Stark(e). Se Stark  
Jon Stark. Se Stark  
Jonas Nilsson, 8  
Järeda sn  
Fröreda, 3, 7, 8  
Klövda, 3, 7, 8  
Prästnäs, 3, 7, 8  
Ryds framby, 7  
Ryds mellangård, 3, 7, 8  
Skinnskälla, 8  
Slättemossa, 5, 7  
Slättemossa norregård, 7  
Jöns i Lilla Sinnerstad, löjtnant, 4  
Jöran Andersson, 4, 5  
Jöran i Långgruda, 4  
Kari Jonsson, 8  
Karin Karlsdotter, 3  
Karin Larsdotter, 8  
Karin Olofsdotter, 5, 6, 7  
Karin Persdotter, 4, 5, 6, 7  
Karin Yggesdotter, 4  
Karl Jonsson, 3, 8  
Karl Olofsson, 5  
Karlstorps skate. Se Karlstorps sn  
Karlstorps sn  
Bondarp, 8  
Häggarp, 8  
Hässlehult, 8  
Kerstin Andersdotter, 3, 4, 5, 6, 7  
Kerstin Hemmingsdotter, 3, 7  
Kerstin Östensdotter, 8  
Kerstin, hustru, 4  
Klövda. Se Järeda sn  
Krubbe, Per Jonsson, 4  
Kuse  
Anders (Olsson), 3, 7  
Per, 3  
Lage Jönsson, 8  
Lage Månsson, 7, 8  
Lars Nilsson, 8  
Lars Persson, 4, 8  
Lars Östenson, 3, 8  
Lilla Bäckeby. Se Målilla sn  
Lilla Sinnerstad. Se Tveta sn

- Ljungby. Se Gårdveda sn  
Locke, Sara Larsdotter, 7  
Långruda. Se Virserums sn  
Marhult. Se Tveta sn  
Maria Håkansdotter, 8  
Målilla sn  
    Lilla Bäckeby, 5  
    Stensryd, 7  
Måns Andersson, 8  
Måns Hemmingsson, 8  
Mörlunda sn  
    Åkerö, 4  
Nils Haraldsson, 5, 6, 7  
Nils Håkansson, 2, 4, 5, 6, 7  
Nils Håkansson Rudman. Se Rudman  
Nils Larsson, 8  
Nils Olofsson, 5, 7  
Nils Persson, 4  
Nils Sunesson, 7  
Olof Haborsson, 3, 8  
Olof Persson, 4  
Per Hemmingsson, 3, 8  
Per Håkansson, 5, 6, 7  
Per Jonsson Krubbe. Se Krubbe  
Per Lagesson, 3, 8  
Per Larsson, 3, 7, 8  
Polen, 4  
Rudman, Nils Håkansson, 2, 4, 5, 6, 7  
Ryds framby. Se Järeda sn  
Ryds mellangård. Se Järeda sn  
Samuel Karlsson, 8  
Sara Jonsdotter, 3  
Sara Larsdotter Locke. Se Locke  
Sinnerstad. Se Tveta sn  
Skinskälla. Se Järeda sn  
Skärslida. Se Gårdveda sn  
Slättemossa norrgård. Se Järeda sn  
Sone Eriksson, 7  
Stark  
    Jon, 3, 7  
    Jon Jonsson, 3  
Stensryd. Se Målilla sn  
Stora Bäckeby. Se Gårdveda sn  
Sven Persson, 8  
Tveta sn  
    Lilla Sinnerstad, 4, 5, 6, 7  
    Marhult, 4  
    Sinnerstad, 3, 4  
Tönshults storgård. Se Virserums sn  
Virserums sn  
    Blackelid, 3, 7

---

Hultarp, 8	Ygge Jöransson, 4, 5
Långruda, 4, 5	Älvsborgs lösen, 8
Tönshults storgård, 3	Östen Larsson, 8
von Hagendorn, Elias, 4	Östen Månsson, 3, 8
Västra Årena. Se Gårdveda sn	